

Η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 και η ένταξη της στην ΟΝΕ είκοσι χρόνια μετά μαζί με την πρώτη ομάδα χωρών που την δημιούργησαν, αποτελούν τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά της επιτεύγματα, **σταθμούς ορόσημα εθνικών επιλογών**, με τεράστιες θετικές επιπτώσεις και οφέλη σε όλους του τομείς του εθνικού μας βίου.

Η χώρα μας βρισκόμενη σήμερα στον όγδοο χρόνο της ατέλειωτης οικονομικής κρίσης, πρωτοφανές για την ίδια καθώς και άλλη ευρωπαϊκή χώρα, διεσώθη ως τώρα από την άτακτη χρεοκοπία, χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής αντί της συντριβής, με την πρωτοφανή στήριξη και αποφάσεις των εταίρων μας. Το πολιτικό της προσωπικό αποδεικνύεται ανίκανο να την οδηγήσει έξω από αυτήν, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές προσαρμογής, στο σημερινό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι αυτό που διώχνει τα παιδιά μας και τις επιχειρήσεις απ' τη χώρα, που εμποδίζει τις επενδύσεις.

Ποτέ οι λαϊκιστές δεν μπορούν να γίνουν μεταρρυθμιστές. Κανένα πρόγραμμα διάσωσης δεν μπορεί να πετύχει, όταν εφαρμόζεται απ' το πολιτικό προσωπικό των αντιμνημονιακών αγώνων. Από αυτούς που δεν το πιστεύουν, δεν το κατανοούν, υπονομεύουν την εφαρμογή του, είναι ανίκανοι να παράγουν αποτελέσματα και το ψηφίζουν για τις ανάγκες της δόσης χρηματοδότησης και παραμονής τους στην εξουσία. Γιατί είναι άλλες οι ανάγκες του πελατειακού τους συστήματος και άλλες οι ανάγκες διαχείρισης της οικονομίας για έξοδο από την κρίση. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα που θα συντρίβει τα ταμπού και τις κόκκινες γραμμές των διαπραγματευτών του λαϊκισμού, που οι αποφάσεις εφαρμογής του θα παράγουν αποτελέσματα ορατά και συγκεκριμένα. Για να θέσουμε τέλος στη φτωχοποίηση χωρίς αποτέλεσμα, να πάψει η χώρα μας να σύρεται στα αλλεπάλληλα μνημόνια, να διασύρεται διεθνώς και να κινδυνεύει συνεχώς η Ευρωπαϊκή της υπόσταση.

Βασικοί Πυλώνες του Προγράμματος μας αποτελούν:

A. Η επαναθεμελίωση των Κρατικών δομών, των Πολιτικών, και Πολιτειακών Θεσμών.

B. Μία ακμάζουσα, ανταγωνιστική Παραγωγική Οικονομία.

Γ. Ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την μεγάλη στροφή της χώρας προς την δημιουργία και την παραγωγή.

Στη χώρα που συνεχώς λιγοστεύουν όσοι παράγουν, χρειαζόμαστε αμέσως την μεγάλη αναστροφή, από τη ραγδαία συρρίκνωση και τον αργό θάνατο της πραγματικής οικονομίας.

- 1. Πρώτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση του προγράμματος μας, αποτελεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η εξαφάνιση κάθε αβεβαιότητας για την θέση της χώρας στο παρόν και το μέλλον της.**

Πως αποτελεί **διακηρυγμένο και αδιαπραγμάτευτο στόχο η παραμονή της στην Ευρωζώνη και την Ευρώπη.**

Στο περιβάλλον αυτό, **δεσμεύεται να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές, να προωθεί τις θαρραλέες ρήξεις με το παρελθόν**, για να αξιοποιεί το παραγωγικό της δυναμικό και τις τεράστιες δυνατότητες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Πρέπει ν' αλλάξει η σημερινή **εικόνα της χώρας**, να απαλλαγεί απ' όλες τις επιβαρύνσεις

των κυβερνητικών πρακτικών και συμπεριφορών του λαϊκισμού , να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο λεγόμενος **κίνδυνος χώρας**, γεγονός που θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις σ' όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής και τη διεθνή της θέση.

2.Η Δημοσιονομική Σταθερότητα, που στηρίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ισχυρού νομίματος και συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Μακριά απ' τις δημοσιονομικές ασωτίες του παρελθόντος με τις γνωστές συνέπειες, αποτελεί βασική προϋπόθεση ενός σταθερού φορολογικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, χαμηλού κόστους δανεισμού, κλίματος εμπιστοσύνης ευνοϊκού για την προσέλκυση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Όμως δεν αποτελεί τυφλό μονοδιάστατο στόχο. Έχει σημασία και ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτή. Στη χώρα μας, η επιδίωξη της μέσω υπερφορολόγησης της οικονομίας, έχει ακυρώσει τα παραπάνω αναμενόμενα οφέλη, με ακριβώς αντίθετα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό, λόγω της εμμονής του πολιτικού προσωπικού στην επίτευξη των Δημοσιονομικών στόχων κυρίως μέσω της υπερφορολόγησης και συνεχόμενης άρνησης του, στην απολύτως απαραίτητη μείωση των Δημοσίων δαπανών και των ποικίλων μορφών δημόσιας σπατάλης του πελατειακού κράτους. Δημιουργείται πλέον σε ένα έντονα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, πλήθος νέων στρεβλώσεων, χωρίς ποτέ η όποια δημοσιονομική προσαρμογή να έχει διατηρήσιμο χαρακτήρα, σε έναν φαύλο κύκλο συνεχόμενης υπερφορολόγησης και συρρίκνωσης της πραγματικής οικονομίας. Η αναστροφή αυτής της αδιέξοδης πορείας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την απαραίτητη μείωση των Δημοσίων δαπανών και του αντίστοιχου φορολογικού βάρους, το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η συρρικνούμενη Πραγματική Οικονομία.

Γι' αυτό με την πρόταση μας: **Σταματάμε την υπερφορολόγηση της οικονομίας, Θεσπίζοντας νέους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές.**

Ένα σχεδιασμένο πρόγραμμα άμεσης μείωσης της υπερφορολόγησης της οικονομίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα όπως:

- **Άμεση μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις** από 29% σε 25% τον πρώτο χρόνο με στόχο το 20% στο δεύτερο χρόνο.
- **Άμεση μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 24% σε 20%** και ανάλογη μείωση των μειωμένων συντελεστών.
- **Κίνητρα προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων** , επιστροφής και επανεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων από το εξωτερικό, καθώς και νέων επενδύσεων, με φορολογικό συντελεστή στο 20% απ' τον πρώτο χρόνο.
- **Μείωση ασφαλιστικών εισφορών** κατά μια μονάδα. Κατάργηση των πρόσφατων ρυθμίσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και διατύπωση νέου ασφαλιστικού νόμου.
- **Υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ με βάση τις εμπορικές αξίες** για κάθε ακίνητο χωριστά και μεταφορά του στους ΟΤΑ, με διακοπή σ' αυτούς της κρατικής χρηματοδότησης.
- **Ενιαία Αρχή βεβαίωσης φόρων και Ασφαλιστικών εισφορών.** Εντατικοποίηση Ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και συνεχή βελτίωση εισπραξιμότητας. Μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή Φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, όπως καύσιμα, τσιγάρα κτλ.
- Περαιτέρω προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- **Φορολογία εισοδήματος:** Αφορολόγητο στα 6000 ευρώ με νέα κλίμακα.

Οι όποιες απώλειες εσόδων προκύψουν, θα καλυφθούν τόσο απ' τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ανάκαμψη της οικονομίας με στόχο το ρυθμό 3%, όσο κυρίως από αντίστοιχες μειώσεις των Δημοσίων δαπανών, **Καταργώντας όλες τις μορφές Δημόσιας σπατάλης. Κάθε δαπάνη θα πρέπει να δικαιολογείται απ' το Κοινωνικό της όφελος.** Οι μειώσεις δαπανών θα προέλθουν από:

- **Κατάργηση άχρηστων Δημοσίων Οργανισμών και Υπηρεσιών**, με επικαλυπτόμενες, ανύπαρκτες ή χαμηλής χρησιμότητας αρμοδιότητες, όπου μετά την αξιολόγηση τους από εξωτερικούς αξιολογητές, δεν δικαιολογούν το κόστος και την κοινωνική τους χρησιμότητα.
- **Αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση όλων των Δημοσίων Συμβάσεων μέσα από την Ενιαία και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων** που καταργεί τη σημερινή πολυνομία και κατακερματισμό, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη σπατάλη και διαφθορά. Μέτρα όπως: Η δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων, ηλεκτρονικής πλατφόρμας με αντίστοιχους καταλόγους όλων των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων, η διασφάλιση κανόνων διαφάνειας κτλ μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διαφθοράς του πολιτικού συστήματος και της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας.
- **Αξιολόγηση όλων των δημοσίων δαπανών κατά Κωδικό Δαπάνης. Εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου και στις ΔΕΚΟ.**
- **Εισαγωγή αξιόπιστου Λογιστικού Σχεδίου στους ΟΤΑ** για απεικόνιση και έλεγχο των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών για δραστική μείωση μορφών σπατάλης.
- **Ακύρωση όλων των συνεχιζόμενων πελατειακών προσλήψεων** στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υπερβαίνουν τις 35000), κατά παράβαση της νομιμότητας και των συμφωνηθέντων του Προγράμματος.
- **Αποκρατικοποιήσεις με κατάλληλες μορφές Δημοσίων Επιχειρήσεων- εστιών σπατάλης, κακοδιαχείρισης και ελλειμμάτων** όπως: Συγκοινωνιακοί φορείς Αθήνας, Λάρκο, ΕΡΤ, κτλ.
- **Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών από αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και μείωση του κόστους της γραφειοκρατίας.** Εξοικονόμηση δαπανών με ευρύτερη εισαγωγή και χρήση των πρακτικών εξωτερικών προμηθευτών(**outsourcing**).
- Μέσω των παρεμβάσεων αυτών και σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της οικονομίας, μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία του Μηχανισμού Αυτόματης Δημοσιονομικής προσαρμογής για περικοπές μισθών και συντάξεων του Δημοσίου. Μόνο όταν περιορισθούν όλες οι μορφές Δημόσιας σπατάλης και η παραγωγική οικονομία ανακάμψει, οι περικοπές τους θα πάψουν είναι αναπόφευκτες.

Κεντρικός στόχος της Δημοσιονομικής Πολιτικής πρέπει να είναι **η παραγωγή Πρωτογενών Πλεονασμάτων που καλύπτουν τη δαπάνη για Τόκους εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους**, σύμφωνα με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα και ρυθμίσεις που θα ληφθούν για αυτό. Έτσι

επιτυγχάνεται ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός, με επιδίωξη το συνολικό ύψος Δαπανών και Εσόδων στο 45% του ΑΕΠ.

3. Η ομαλοποίηση των Νομισματικών Συνθηκών της χώρας και η Χρηματοοικονομική Σταθερότητα, μετά τις αναδιαρθρώσεις του Τραπεζικού Συστήματος και τις επιτυχείς ανακεφαλαιοποιήσεις, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την Επιστροφή των Καταθέσεων, της Άρση των Κεφαλαιακών Ελέγχων, την Μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Δάνειων, την αποκόμιση των ωφελειών της Ποσοτικής Χαλάρωσης που θα επιτρέψουν την **υγιή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας**. Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα, αποτελούν τα στέρεα θεμέλια για την ανάκαμψη της οικονομίας που μόνο σε αυτή στηρίζεται ο βιώσιμος χαρακτήρας και οι πολιτικές για αυτές.

Την ανάκαμψη της παραγωγικής Οικονομίας θα στηρίξουν:

4. Ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων μέσα από το νέο Υπερταμείο. Αυτές αποτελούν ένα βασικό εργαλείο διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και πρακτικές, τους νέους ρόλους Κράτους και Αγοράς. Εκτός από τη μεγιστοποίηση του ταμειακού οφέλους στα σημερινά δεδομένα, ο κύριος σκοπός των αποκρατικοποιήσεων είναι να προσελκύσουν κεφάλαια και νέες επενδύσεις, να αλλάξουν κουλτούρα και πρακτικές διοίκησης σε κρίσιμους τομείς, να τονώσουν το επιχειρηματικό κλίμα και να συνεισφέρουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, με το πλήθος το άμεσων και εμμέσων επιδράσεων που δημιουργούν, απελευθερώνοντας παραγωγικό δυναμικό και αξιοποιώντας κρυμμένες δυνατότητες. Στις αγορές που απελευθερώνονται από τα κρατικά μονοπώλια, χρειαζόμαστε ισχυρές και ανεξάρτητες **Ρυθμιστικές Αρχές**, που αποκλείουν κάθε ομηρία, είτε κυβερνητική είτε ομάδων ιδιωτικών συμφερόντων, με θεσμοθετημένη λογοδοσία, εγγυητές του δημοσίου συμφέροντος, επόπτες και ελεγκτές της αποτελεσματικής λειτουργίας και του υγιούς ανταγωνισμού της αγοράς. Συγχρόνως πρέπει να απαλλάξουμε όλους τους κρίσιμους για την οικονομία τομείς των πρώην ΔΕΚΟ, από τις εγκατεστημένες παρασιτικές συντεχνίες με τη σημαία του "ξεπουλήματος", πως ελληνικό και εθνικό είναι μόνον ότι είναι κρατικό. Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν τομείς όπως:

- τα Αεροδρόμια
- τα Λιμάνια
- η Ενέργεια
- οι Μεταφορές
- ο Σιδηρόδρομος, κτλ

5. Η αξιοποίηση του συνόλου της εμπορεύσιμης Ακίνητης Περιουσίας του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, του αναλογικά πλουσιότερου κράτους στην Ευρώπη με τα λιγότερα έσοδα από αυτήν, συχνά βορρά των καταπατητών, θα αξιοποιηθεί με τις σύγχρονες πρακτικές Παραχωρήσεων, Συμπράξεων, Πωλήσεων κλπ.

6. Η λειτουργία της Αγοράς Εργασίας σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές των χωρών της Ευρωζώνης, που συνδυάζει την ευελιξία με την ασφάλεια, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο προσαρμογής της οικονομίας και αντιμετώπισης του εκρηκτικού προβλήματος της

ανεργίας, την οποία μόνο επιδεινώνουν οι εμμονές σε αντιλήψεις του παρελθόντος. Στο σημερινό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται στη δημιουργία βιώσιμων, δηλαδή ανταγωνιστικών θέσεων εργασίας και το κράτος φέρει την ευθύνη της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και ανέργων. Οι μισθολογικές μεταβολές, θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παραγωγικότητα σε κάθε επιχείρηση και κλάδο της οικονομίας.

Μέτρα όπως:

- Επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις.
- Ενεργές πολιτικές απασχόλησης για την βραχυχρόνια αντιμετώπιση της ανεργίας και ανακοπής της φυγής των νέων μας.
- Δημιουργία Ενιαίας Εθνικής βάσης δεδομένων με συνεχή επικαιροποιημένη καταχώρηση των νέων προσφερόμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ.
- Εφαρμογή των συγχρόνων ευρωπαϊκών πρακτικών προσλήψεων – απολύσεων που διευκολύνουν την πρόσληψη ανέργων.
- Ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του κράτους για την αυστηρή τήρηση πρακτικών της εργατικής νομοθεσίας σε περιπτώσεις καταχρηστικών εργοδοτών σε βάρος εργαζομένων.
- Τροποποίηση του Συνδικαλιστικού Νόμου, καταργώντας προνόμια και εξουσίες των Συνδικαλιστών ασύμβατα των Ευρωπαϊκών πρακτικών.

7. Συγχρόνως άμεση προτεραιότητα αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις στις Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών που απομακρύνουν πλήθος εμποδίων – ρυθμίσεων νόθευσης του ανταγωνισμού συχνά αποτέλεσμα πιέσεων πελατειακών ομάδων συμφερόντων.

Εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ και άλλων Διεθνών Οργανισμών, η χώρα μας μπορεί και πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από τις τελευταίες θέσεις της Παγκόσμιας κατάταξης στους αντίστοιχούς Δείκτες Ανταγωνιστικότητας με μέτρα όπως:

- Η απελευθέρωση με κατάλληλες παρεμβάσεις κατά περίπτωση, όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
- Η απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές.
- Η ίδρυση επιχείρησης σε μια μέρα ηλεκτρονικά, με μηδενισμό του αντίστοιχου κόστους. Άμεση εφαρμογή των ψηφισθέντων Νόμων.
- Η δραστική μείωση του χρόνου επίλυσης Δικαστικών διαφόρων.
- Απλοποίηση διαδικασιών και δραστική μείωση του υψηλού κόστους της γραφειοκρατίας.

Η Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Πραγματικής Οικονομίας αποτελεί τη μοναδική στέρεη βάση και προϋπόθεση εξόδου από την κρίση και ευημερίας της χώρας. Το

αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο της δανεικής ευμάρειας του παρελθόντος, πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να αντικατασταθεί και να παραχωρήσει τη θέση του σε παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών ανταγωνιστικών, με συνεχώς βελτιούμενες ποιότητες, που ενσωματώνουν τεχνογνωσία κυρίως διεθνώς εμπορεύσιμων. Στο αποτέλεσμα της παραγωγικής τους προσπάθειας που επιβεβαιώνεται από την αγορά, μακριά από πρακτικές προστατευτισμού και κρατικού παρασιτισμού, θα στηριχθεί η ανάκαμψη και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να ανοίξουν επιχειρήσεις, να ξαναζωντανέψουν τα εγκαταλελειμμένα κουφάρια τους, να επιστρέψουν όσες αναγκάστηκαν να φύγουν, να έρθουν ξένες επιχειρήσεις στη χώρα σε όλους τους τομείς. Αξίζει να αναφερθεί πως η χώρα το 2001 είχε περίπου το ίδιο ΑΕΠ με το σημερινό, χωρίς την εκρηκτική ανεργία και τον αποκλεισμό από τις αγορές.

Χρειαζόμαστε:

8.Οριζόντιες πολιτικές.

- **Πολιτικές Εξαγωγών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.**
- Άμεση υλοποίηση **Στρατηγικών Επενδύσεων** μεγάλων έργων υποδομής, καθώς και επιλεγμένων μεγάλων Ιδιωτικών επενδύσεων, με αξιοποίηση των **Κοινοτικών πόρων** όπως το ΕΣΠΑ, το νέο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (πακέτο Γιούνκερ). Ταχύτατη προώθηση πλήθους αναπτυξιακών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.
- Πολιτικές προσέλκυσης **Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.**
- Πολιτικές για τις **Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.**

9.Κάθετες Κλαδικές Πολιτικές σε κλάδους που μπορούν να αποτελέσουν τις κύριες ατμομηχανές ανάπτυξης, όπου θα στηριχθεί το νέο παραγωγικό μοντέλο με Συγκριτικά Πλεονεκτήματα και προοπτικές της Διεθνούς Αγοράς όπως:

- **Ο ευρύτερος Ναυτιλιακός Τομέας.** Με το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ναυτιλιακού Πλέγματος και ιδιαίτερα σε δραστηριότητες όπως τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, ο θαλάσσιος τουρισμός κλπ.
- **Ο Τουριστικός Τομέας** με την ποικιλία δραστηριοτήτων και μορφών που μπορεί να προσφέρει η ελκυστικότητα του ελληνικού τοπίου, της ελληνικής φύσης και του ελληνικού πολιτισμού.
- **Ο Αγροτικός Τομέας** με τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας σε ολόκληρη την αγροτοδιατροφική αλυσίδα – βιομηχανία τροφίμων, αντιμετωπίζοντας με κατάλληλες πολιτικές, σημαντικά προβλήματα όπως της εμπορίας και διείσδυσης στις αγορές.
- **Η Ενέργεια**, με την αξιοποίηση των νέων πηγών και των ενεργειακών δικτύων. **Ο Κατασκευαστικός Τομέας**, όπου με κατάλληλες πολιτικές όπως αναβάθμιση του χαμηλής ποιότητας μεγάλου μέρους οικοδομικού αποθέματος, οργανωμένα σχέδια πολεοδόμησης με παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για παραθεριστική κατοικία, αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης από ξένους

υπηκόους κτλ, καθώς και πλήθος έργων δημόσιων υποδομών μπορεί να ανακάμψει.

- Οι **Μεταφορές**, όπου η χώρα μπορεί να αποτελέσει κόμβο μεταφορικών δικτύων και ανάπτυξης συναφών συνδεδεμένων δραστηριοτήτων όπως Logistics.
- Οι **Καινοτόμες Υπηρεσίες στις Σύγχρονες Τεχνολογίες, Πληροφορικής Επικοινωνιών, κτλ.**, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας αλλά και στον Ελληνισμό της διασποράς.

Μέσα από τους κυρίους αυτούς τομείς, η δημιουργική Ελλάδα πρέπει να βγει στο προσκήνιο, τα προβλήματα της να αντιμετωπιστούν σαν πρώτες εθνικές προτεραιότητες γιατί από τα αποτελέσματα της παραγωγικής της προσπάθειας εξαρτάται η ευημερία όλων μας, εξαρτάται το μέλλον της χώρας. Από αυτήν εξαρτώνται οι δυνατότητες χρηματοδότησης χωρίς δανεικά, ενός Σύγχρονου και Βιώσιμου **ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** που η χώρα σήμερα το έχει ανάγκη όσο ποτέ. Ενός Κοινωνικού Κράτους που παράγει συνεχώς περισσότερες και καλλίτερες υπηρεσίες **Υγείας**, που δίνει ίσες ευκαιρίες και αφετηρίες σ' όλα τα παιδιά της, παράγοντας με το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της εδώ, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες **Παιδείας**, που αντιμετωπίζει το οξύ **Δημογραφικό** της πρόβλημα, την εκρηκτική **Ανεργία** με τη μαζική **φυγή των Νέων**, που αντιμετωπίζει με τις κατάλληλες **Προνοιακές** πολιτικές τα προβλήματα της ραγδαίας **Φτωχοποίησης**. Με τις παραπάνω πρακτικές η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει δυνητικά γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα και οφέλη, που τώρα μόνον τα σπαταλά. **Η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει αυτό που της αξίζει, που της πρέπει, που μπορεί.**

